

Legenden fra Great Bear Rainforest

Da den sorte ravn skabte Canadas hvide spirit bear

Hos Canadas First Nation-folk har livets mening og naturens underer givet grobund for magiske fortællinger, der overleveres fra generation til generation. Historien om spirit bear er en af dem.



Lvores verden er der en ting, vi næsten har glemt; at fortælle historier. Vi sidder ikke omkring bålet og lytter til stammens ældre, der gennem deres ord sikrer overlevering af kultur, tradition og visdom. Netop derfor er det så fascinerende at komme tæt på myter og legender på sine rejser.

De er især stærke hos folk, hvor naturens luner bestemmer stammens overlevelse. Man søger forklaringen på det uforklarlige, og fortællingerne bliver en del af stammens identitet.

DE SORTE BJØRNES HVIDE UNGER

Hos Canadas First Nation-folk går raven ofte igen i fortællingerne. Den har udrettet store ting, men kan også være lidt af en egoist.

Netop raven er hovedperson i en legende fra Kitasoo/Xai'xais-folket, der fortæller, at verden en gang var dækket af is, men raven skabte så det grønne. For at sikre, at ingen glemte tiden, hvor verden var hvid, besluttede raven, at hver 10. sorte bjørn, der blev født, skulle være hvid. Tanken bag er både vis og sympatisk. Synet af en hvid bjørn skulle huske os på den gulte verden, der var, og skabe glæde over og respekt for den verden, vi lever i nu.

Hvor kan du så nyde det syn? I et lille område af Great Bear Rainforest i British Columbia. Her fødes 5-10 % af de sorte bjørnes unger faktisk hvide. De er ikke albinoer, for øjnene er ikke røde, og snuden er sort. De er bare hvide med et rødligt skær. Lokalt kaldes de for spirit bears og tillægges overnaturlige evner.

I vores rationelle verden kaldes de for kermode-bjørne, og forklaringen findes i de sorte bjørnes gener. Men hvem siger, man skal være så rationel hele tiden? Da slet ikke, når man rejser og suger til sig af magien. ♦

Raven var oprindelig selv hvid som sne, men da den stjal ilden fra den store grå orns langhus, farvede soden fra den brændende pind i dens næb alle ravnens fjer sorte.

FAKTA OM SPIRIT BEAR

- Vægt: op til 200 kg
- Højde: 60-90 cm over skuldrene
- Længde: 120-190 cm
- Levetid: op til 25 år
- Levested: Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada
- Øvrigt dyreliv: bjørne, oddere, sæler, hjorte, havørne og ulve

En god fisker

Laksene er mere bange for de sorte bjørnes skygge, så de hvide har meget bedre hitrate, når de fisker, og dermed bedre chance for at overleve.

Her skal du bo

Spirit Bear Lodge i British Columbia, Canada.

Læs mere på nyhavn.dk/33236